

Is het die prachtige spiegel van 30 pond? Is het die metersnoek? Of is het gewoon weer een prachtige Baars of Winde of wat dan ook.

Ondertussen word je een met de natuur. Je vergeet alles om je heen; alle drukte van het dagelijks leven en je beleeft wat in de natuur op dat moment om jou heen gebeurt. Of dat nu een Libelle larve is die uit het water kruipt en verandert in een Libel; Een Torenvalk die na kortstondig bidden een Muis te pakken heeft; Een Ree met haar jong die jou van afstand gadeslaat; Of een Muis die zonder er bij na te denken gewoon over je visplateau loopt. Een Vos die op 20 meter afstand naar het water loopt om een slokje te drinken; Een Mol die je visstoel ondermijnd; Een Roodborstje die de maden uit je bakje komt halen; (Ook Wespen kunnen dit uitermate goed....) Een Ringslang die voorbij komt zwemmen; De Roerdomp die opvliegt als je aankomt op je stekkie; De IJsvogel die jouw hengel gebruikt als duikplank; De Kleine Karekiet die altijd maar een hoop drukte maakt in het riet zonder dat je ze ziet; De Uil die terug keert van de jacht in het ochtendgloren en zo kan ik nog wel even doorgaan...



In de vroege ochtend...

Bovenstaande en nog veel meer heb ik allemaal mee mogen maken dankzij de

hengelsport.

En ik kan het iedereen aanbevelen! Juist in dit drukken leven wat we hebben. Ga eens in de zomer om half vier s 'morgens naar de waterkant. Ik weet het; Het is vroeg maar dan maak je het ontwaken van de natuur mee. Eerst is alles stil.... Zo stil dat het je opvalt... Geen geluidje is er te horen, alles en iedereen slaapt..... Dan klinkt er plotsteling een aarzelende piep gevolgd door nog een en nog een..... De Merel is als eerste wakker en zet in. Nog geen half uur later is er een concert van vogelgezang terwijl de zon langzaam opkomt.. Dat is volgens mijn beleving iets wat elke Nederlander zou moeten meemaken. Het is zo mooi en zo fantastisch.. de overgang van helemaal stil naar dat geweldige concert van allerlei vogels... Hetzelfde geldt voor de avond. Langzaam maar zeker sterven de geluiden af en word het stiller en stiller.. Uiteindelijk word het helemaal stil.. Nou ja, helemaal.... Dat dan weer niet. Een Bruine Rat verroert zich in het riet; Een Mug zoemt om je oren; En een Vleermuis vliegt bijna tegen je hengel aan.... (Ook al hoor je die niet....)



Of in de nacht...

Ze zouden het verplicht moeten maken als soort van therapie in deze hectische tijd. Een Therapie voor alle mensen om even een momentje van rust te vinden. Even ontspannen... Even genieten.... Het maakt dan niet uit waar je op vist en het maakt niet uit of je wat vangt. Het is gewoon even genieten van de rust. Even genieten van de stilte; Even genieten van de natuur...

Het zou niet verkeerd zijn als dit een verplichting zou worden voor iedereen denk ik in dit drukke leven vol stress... Helaas zien heel veel mensen dit niet en zijn wij als hengelsporters hierin bevoorrecht. Vissen is zo veel meer dan je denkt!!!

Ik wens een ieder een fijne jaarwisseling toe en een fantastisch 2019 met weer veel genietmomenten aan de waterkant of je nu wel of niet wat vangt....

Eeuwe Weening