



door Eeuwe Weening

Er is tegenwoordig heel wat te doen over de natuur in Nederland. Als hovenier mag ik geen boom omzagen als er een nest inzit en op elke werkplek heb ik met flora en fauna regels te maken.

Diezelfde regels zorgen ervoor dat alle wateren in Nederland dichtgroeien met waterplanten, soms zelfs zodanig dat zelfs de reddingsboten erin vastlopen, schijnbaar moet er echt eerst iemand overlijden voordat men wakker wordt.

Neem nou eens wat dieren in Nederland.

Als eerste maar even Willem Bever noemen.... Waar ik een boom niet om mag zagen vanwege de wetgeving heeft dit dier vrij spel en zo stonden er langs de Vogelweg in Flevoland tot voor kort een aantal prachtige knotwilgen..... Er staat er nog eentje maar die zal ook snel het slachtoffer worden van meneer of mevrouw bever... War houdt dit op vraag ik me dan af... De Vogelweg is nu niet bepaald de meest natuurlijke stek voor een bever familie...

Hetzelfde probleem hebben we met de Otter.

In de Weerribben leven al enige tijd Otters die jongen produceren. Dat doen ze nou eenmaal.... Probleem is echter dat die jongen niet in hetzelfde gebied mogen blijven van paps en mams maar dat ze verjaagd worden om zelf maar een plekje op te zoeken; logisch anders zou er te weinig voedsel zijn... De jongen gaan dus op zwerftocht en komen vroeg of laat in de Noordoostpolder terecht; niet echt een ottergebied bij uitstek.... Bijkomend probleem is dat ze hier nog al eens moeten oversteken over een drukke weg en links en rechts kijken is schijnbaar niet echt een Otterding... Met als gevolg dat er elk jaar een stuk of zes worden platgereden hier... Zonde uiteraard maar is dat wel zo?

Uiteindelijk loopt die Otter hier alleen maar omdat zijn huidige woonplaats vol is. En zelfs als hij de doorsteek naar de Oostvaarders plassen zou halen dan komt ie daar weer andere Otters tegen... Kortom; de ideale leefgebieden die we in Nederland hebben voor Otters zitten vol! En wat is onze oplossing? Voor duizenden euro's aan hekwerken plaatsen om maar te voorkomen dat het beestje op de weg komt.... Denkt men nou serieus dat een otter zich hier wat van aantrekt?

Hier in de polder hebben we een prachtig voorbeeld gehad met een koppel ganzen. De groep was te groot geworden en verzorgde in het centrum overlast door bevuiling van het fietspad etc. Men heeft toen besloten dat de helft van de groep maar moest worden verhuisd naar het industrieterrein en aldus geschiedde.. De ganzen op het industrieterrein waren echter niet gelukkig en volgens een deskundige kwam dit omdat de leider gans nog in het centrum zwom... Deze werd dus ook alsnog naar het industrieterrein verplaats waarbij ik mij meteen afvroeg wat die overgebleven ganzen in het centrum nou aan moesten zonder leider.... Afijn, de groep op het industrieterrein was gelukkig en blij en genoten volop van het mooie weer. Bijkomend voordeel was de weg die erlangs liep; dat asfalt warmde lekker op in het zonnetje wat de ganzen uiteraard heerlijk vonden met alle verkeerschaos van dien... Ook toen kwam men met het briljante idee om een hekwerk te plaatsen; 600 meter lang maar liefst.... De ganzen waren echter hardnekkig en liepen er gewoon omheen... Uiteindelijk is het hekwerk weer verdwenen en de ganzen ook, geen mens weet waar ze gebleven zijn, ten minste .. Er zijn wel mensen die dat weten maar dat komt dan weer niet in de krant.....

De Aalscholver is ook zo'n leuk dier in Nederland. Een echte moerasvogel volgens Wikipedia.....

Het IJsselmeer is toch geen moeras volgens mij en toch zitten er 5000 van die beesten daar. Waarom ze daar zitten? Simpel zat, de moerassen zitten al vol met Aalscholvers..... En dan beweerd meneer bioloog dat ze hoofdzakelijk pos eten..... Beste bioloog: Als dat zo zou zijn hadden we de pos al lang als uitgestorven diersoort in Nederland gehad!!! Ze pakken letterlijk alles wat ze maar kunnen pakken en zien daarna wel of het naar binnen te werken is..... Per vogel minimaal een pond vis per dag en dat op het meest overbeviste water van Nederland. Nou vinden diezelfde natuurbeheerders het ook prachtig dat er zo af en toe weer een wolf in Nederland word gesignaleerd... En ja, op zich vind ik een wolf ook wel mooi maar beste mensen denk nou eens na! Mocht het inderdaad zo zijn dat een roedel wolven zich zou vestigen op bijvoorbeeld de Veluwe en laten we dan eens van tien wolven uitgaan... Enig idee wat die eten? Elke week minimaal twee Bambi's schat ik zo en dat zijn er ruim 100 per jaar..... Zo veel Bambi's hebben we niet op voorraad voor de komende vijf jaar maar gelukkig kunnen ze dan altijd nog zwijnen vangen.....

Nog iets om over na te denken; Een wolf kan in een week met gemak 600 km overbruggen..... Daar is Nederland gewoon te klein voor !!!!!

Bevriende karper vissers van mij zaten jaren lang op de vogeleilanden te vissen op de kop van de IJssel. S 'morgens lekker wakker worden in je tent terwijl de grote karekiet op je hengel zit te zingen...

Jarenlang ging dit zo... Tot dat men ontdekte dat dit vogeltje daar voorkwam.... Sindsdien mag er niemand meer op de eilanden komen. Het gaat echter nog verder. Men heeft vastgesteld dat er te weinig broedparen van de grote karekiet in Nederland zijn... Hoezo??? Wie bepaald er überhaupt hoeveel er moeten zijn? Het ging om een paar broedpaartje te weinig en ja hoor... Bij Kraggenburg is een miljoenen project in gang gezet. De vaargeul word verlegd en er worden rietkragen aangeplant die grenzen aan diep water.. Tsja dat wil dit vogeltje nou eenmaal....

Het is toch van den zotte.....

donderdag 13 april 2017 07:41

Inmiddels maakt de wasbeer zijn opmars in Nederland, moet het verkeer rekening houden met zonnende ringslangen op de weg en kun je maar beter niet je tuintje gaan spitten want dan zitten er binnen no time rug streep padden in waardoor je alle werkzaamheden stil moet leggen....

Ondertussen is het met de visstand dramatisch gesteld, groeien alle wateren finaal dicht met planten maar daar lijkt niemand zich druk om te maken.....

Ik geniet volop van de natuur maar het moet wel natuur blijven en geen onderdeel van mijn cultuur gaan uitmaken! Denk ervan wat je wilt maar volgens mij zijn die natuurbeheerders aardig de weg kwijt..... Het is toch van den zotte???

