



door Eeuwe Weening

Tsja, een cliché natuurlijk maar toch is het een waarheid als een koe. Als we immers altijd elke vis zouden vangen die we wilden vangen dan had het natuurlijk wel vangen geheten in plaats van vissen! Toch beleefde ik het weer in dit weekend en ik moest er meteen aan denken dat het inderdaad niet altijd mee zit..... Vandaar dit verhaaltje, gewoon weer wat leesvoer en ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten zoals ik weer aan de waterkant heb genoten!

We, (ik en twee goede vrienden uit Hattem) zouden nog een nachtje pakken in de omgeving van Emmeloord, thuiswater voor mij dus! Ik zou twee weken lang voorvoeren en om de dag op elke stek ongeveer een kilo boilies droppen met de werppijp. Tot zover verliep alles zeer voorspoedig! Elke keer netjes gevoerd; geen andere vissers op de stek gezien en zo kwam de dag dat we zouden gaan zitten. Zelf arriveerde ik rond een uur of tien aan de waterkant en de eerste vriend uit Hattem was al ter plaatse, sterker nog, de hengeltjes lagen er al in! Ik had er natuurlijk ook enorm veel zin in dus in no time lagen ook mijn hengels te water. Netjes met de voerboot uitgevaren op de bekende plekjes....

Het duurde niet lang op de pieper van mijn vriend begon te gillen; (tetteren zouden sommigen zeggen) Mijn vriend slaat aan en haakt meteen een goede vis! De vis weet dat zelf schijnbaar ook want deze maakt zonder pardon een streep richting de kant waar schijnbaar onder water takken o.i.d. zitten en niet veel later is de vis hierop verspeeld. Verbaasd kijken we elkaar aan! Dit was wel een goede vis en hoe kan dat nou ? Een gerafelde lijn verteld ons wat er gebeurt is en het is voor mij voor het eerst dat ik dit op deze stek mee maak. Zit er dus toch een tak of takken daar onder water.....

Tsja, niks aan te doen. Nieuw spul er aan en door!!!

Er blijft veel leven op de stek en het is duidelijk dat het voeren zijn werk heeft gedaan; na brasem en winde weet mijn maat opnieuw een dikke vis te haken maar ook deze neemt precies dezelfde route en wederom staan we naar een gerafelde lijn te kijken..... Zouden die beesten

het dan echt gewoon weten? Ongelofelijk!! Ondertussen staan mijn hengels nog rustig in de steunen, de vis komt vandaag van rechts schijnbaar.... Niet veel later weet ik een brasem te landen dus er zit toch wel vis bij mij op de stek... Even later is het echter opnieuw de Delkim van vismaat Carpie die herrie schopt en wederom heeft hij een karper gehaakt. Deze vis gaat het open water op en we kijken elkaar opgelucht aan; dit gaat goed komen! Vrijwel op datzelfde moment lost hij de vis om onverklaarbare redenen en we kijken elkaar opnieuw aan maar nu met een blik van: Hoe is dit mogelijk? Binnen twee uur drie vissen verkloot!! Dat gebeurt ons beide zelden!!

Net voordat de tweede vismaat arriveert besluit ik om de hengels toch maar even opnieuw uit te varen, ze liggen er nu ruim vier uur in met 1 brasem als resultaat.... De tweede hengel blijkt muurvast te zitten, iets wat ik hier ook nog nooit mee heb gemaakt! Denk je een stek te kennen..... Nadat ik de boel stuk heb getrokken reageert Carpie heel relaxt: Het zit niet mee..... Inderdaad, het zit zeker niet mee! We hebben alleen nog maar brasem en winde gezien en de karpers die eraan kwamen verspeelden we of ze werden gelost.... Eerst maar een biertje dan! Niet veel later verschijnt ook vismaat Daniel en installeert zijn hengels.. We hebben het naar ons zin met elkaar en even later ligt dan toch de eerste karper op de mat. Nog voor het donker is komen daar nog 3 bij en zijn we alweer redelijk tevreden. Zes runs van karper overdag in oktober, dan zeur je toch nergens over? In de avond pak ik ook nog een mooie schub met een dikke pens en heb ik ook de eerste binnen waarmee we alle drie inmiddels karper hebben gevangen. Alle reden om tevreden te zijn toch?



Mijn eerste vis was binnen en wellicht geen monster maar toch een mooie schub!!

De verdere avond gebeurt er niet heel veel en we zitten gezellig met elkaar te ouwehoeren over van alles en nog wat en rond een uur of 11 besluiten we maar te gaan pitten want het werd er niet warmer op en inmiddels was het ook al zacht gaan regenen... Rond een uur of 1 word ik gewekt door vreemde piepjes van mijn linker hengel, ik kijk naar buiten en idd de verlichting van de linker pieper geeft aan dat er vis aan zit.. Gauw de jas en schoenen aan en naar buiten om erachter te komen dat het pijpenstelen regent... (Tsja, ik heb nou eenmaal wat moeite met wakker worden.....) Ik pak de linker hengel op en sla aan om erachter te komen dat de hele boel muurvast zit... SHIT!! Voorzichtig recht achteruit lopend knapt uiteindelijk mijn lijn en heb ik een baalmoment... Weer een vis kwijt dacht ik nog maar op hetzelfde moment komt er leven van mijn rechter hengel. Het blijkt dat de vis helemaal niet aan de linker hengel zat maar aan de rechter en door de lijn van de linker is gezwommen!!! Meteen pak ik de linker hengel en begin de vis te drillen. Deze blijkt echter helemaal door de andere lijn te zitten met een grote warboel als gevolg... Als ik de vis wil scheppen kom ik ook nog eens vast te zitten aan de steiger waar ik op sta en na lang geouwehoer heb ik dan eindelijk een schubje van circa 13 pond op de mat liggen.. Daarnaast een kluwen draad van twee hengels waarvan er nog maar eentje daadwerkelijk een haak bezit.... Nadat ik de vis heb onthaakt en weer heb laten zwemmen zonder een foto te maken(de rest sliep als Doornroosje) merkt ik ook meteen hoe koud het is en hoe nat ik ben... Ik kijk nog eens naar de kluwen draad van de beide hengels en ik denk: Ik geloof het allemaal wel! Deze jongen gaat lekker pitten!!! Ik heb de hengels aan de kant gelegd en de daad bij het woord gevoegd! De volgende morgen blijkt er in de nacht niet veel te zijn gebeurd, de mannen zijn rond een uur of drie eraf geweest voor een schubje waarvan ik niets heb gemerkt.. (toen sliep ik als Doornroosje) maar verder is er niets gebeurd. Nauwelijks nadat we wakker zijn gaat echter de pieper van Daniel af en is er weer een schub het haasje... We besluiten om er maar een eind aan te breien aangezien alles zeiknat is en de vangsten niet waren wat we verwacht hadden. Op dat moment bemerkt Carpie dat beide lijnen toch wel heel slap liggen en tot onze verbazing blijkt er aan beide hengels een karper te zitten die ook lekker door en om elkaar waren gaan zwemmen... Tijdens het drillen word een van beide vissen gelost en het verbaasd ons al niet eens meer... Het zit gewoon niet mee dit keer! Toch waren we nog redelijk tevreden; 11 runs van karper waarvan 8 vissen op de kant in 1 nacht..... Tsja, we hadden graag een spiegel gezien maar dit keer waren het alleen maar schubs...

De reactie en conclusie was dan ook dat we best graag een spiegel hadden willen zien maar dat zat er deze keer niet in.... Eenmaal thuisgekomen krijg ik een app van vrienden dat zij afgelopen nacht een projectspiegel hebben gevangen van 16 pond met foto erbij... Tsja.... Even later een bericht van vis maat Jacco die een spiegel in de bewaarzak heeft van 27 pond..... Het zat gewoon niet mee voor ons...

Omdat het nog zou gaan regenen heb ik eerst maar eens koffie gezet en dacht ik bij mezelf: Zodra het droog is pak ik de auto leeg en ga ik nog even met de penhengel op pad; Het zou die middag zonnig worden volgens de geleerden..... Tijdens het koffie drinken bleef de regen

echter uit en ik besloot om de auto dan maar meteen leeg te halen... Zodra ik mijn kop buiten de deur stak begon het echter te miezeren en ik dacht: Het zit gewoon niet mee..... Toch maar doorgezet en in de regen de auto leeg gepakt, penspullen er weer in en voerplekjes maken...

Op de eerste stek zie ik geen leven maar toch voer ik er. Op de tweede stek zwemmen drie mooie grassen; een hele grote schub en een mooie spiegel en ik sta in twijfel waar ik mijn voer zal droppen. Circa vijf meter uit de kant is een mooie open plek maar vlak voor mijn voeten is het ook mooi schoon tegen de kant. Tsja, de vissen zwemen momenteel ver uit de oever van waar ik sta en ik denk nog: ze zullen hier vast niet zo dicht onder de kant komen dus voer ik op de stek vijf meter uit de kant. Op de derde stek zie ik een mooie schub zwemmen en voer ik direct op de plek waar de vis zwemt... Op de vierde en laatste stek zwemt een mooie gras onder mijn voeten en voer ik dicht op de kant..

Vissen maar weer! De eerste stek vertoont nog steeds weinig leven maar toch vang ik al vrij snel een grote brasem en een zeelt. Omdat ik hier nu wel herrie genoeg heb gemaakt ga ik door naar de tweede stek. Sluipend door het riet nader ik de stek en werp de dobber in.. Vrijwel meteen zakt deze weg en hangt er een grote brasem aan.... Het zit niet mee denk ik weer..... Toch besluit ik hier nog even te blijven want er was toch activiteit genoeg op deze stek... Niet veel later sta ik vol spanning te kijken naar de grote schub die rondjes draait over mijn stek.... Zo af en toe neemt de vis en paar happen en doet vervolgens weer een rondje vijver... Ondertussen verschijnt in mijn ooghoeken een grote vlek onder water die vanaf links recht op mij af komt en ik herken de spiegel die ik eerder had gezien... Mijn hart bonst in mijn keel als de vis mij tot op een halve meter benaderd, vlak voor de kant een hap uit de beplanting neemt om vervolgens mij op te merken en met een grote kolk ervan door te gaan..... Had ik nou maar voor de kant gevoerd..... Het zit niet mee denk ik weer..... Ik blijf nog even maar de schub is inmiddels ook verdwenen dus door naar de derde stek dan maar...

Hier is helemaal geen leven en inmiddels regent het weer lekker door terwijl de zon zou gaan schijnen! Het zit niet mee kwam weer op in mijn gedachten en redelijk moedeloos vertrok ik naar de vierde stek. Hier zag ik veelbelovende bellen en zelfs een bellenplakkaat! Het water was hier net even wat troebeler maar vaag zie ik een schim op de stek die duidelijk aangeeft dat dit alleen maar karper kan zijn! Gespannen wacht ik af, pak nou even het goede aasje, datgene wat aan mijn haak zit...!!! Het duurt me allemaal veel te lang en ik sta inmiddels zeiknat in de regen naar mijn dobber te kijken... Dan gebeurt het onwaarschijnlijke! Mijn dobber loopt weg en ik sla aan. BAM !! Vol gas gaat de vis ervan door! Een enorme spurt richting de takken verderop weet ik te blokkeren maar even later gaat de vis aan de andere kant van het water dwars door een leliënbed... Pffff als dit maar goed komt denk ik nog..... Ik weet de vis uit het leliënbed te krijgen maar meteen duikt de vis vol in de beplanting... Pfff Wauw! Dit is een beste vis! Ik heb echter nog geen glimp van de vis gezien dus kan ik alleen maar uitgaan van de power die deze vis heeft en wat dat betreft laat hij of zij mij alle hoeken van dit slootje zien.... Ik

Het zit niet altijd mee.....

maandag 17 oktober 2016 11:41

beseft niet eens meer hoe hard het regent en hoe nat ik ben als ik dan eindelijk de vis in de buurt krijg. Met het schepnet al klaar in het water zie ik hoe de vis naar boven komt, zich op zijn zij draait en zich overgeeft en ik zie een prachtig getekende spiegel van zeker 25 pond een metertje voor mijn schepnet liggen.. WAUW! Voorzichtig probeer ik de vis richting het net te trekken maar de vis maakt nog een laatste draai en de haak schiet los..... Vertwijfeld kijk ik naar deze schitterende spiegel die een halve meter voor mijn schepnet langzaam zich omdraait en wegzwemt..... Zeker een volle minuut blijf ik verdwaasd staan kijken... Hoe? Waarom? Wat? Even later ben ik even in staat om de hengel weg te smijten, alles weg te smijten... Wat een baal moment! Niet veel later zit ik weer in de auto op weg naar de eerste stek denkend, Het zit gewoon niet mee..... Ik heb alleen nog maar brasem en zeelt gevangen.... Het zat gewoon echt niet mee.....



Een droomspiegel die ik onder extreem moeilijke omstandigheden wel wist te landen.... Soms zit het wel mee en daarom moet je het ook blijven proberen! Volgend weekend ga ik zeker nogmaals mijn voerplekjes langs met de pen, wellicht lukt het nu wel! Het blijft immers vissen!!! Genieten met volle teugen, zelfs als het tegenzit!