



Als we de huidige karpervisserij bekijken is het soms moeilijk voor te stellen dat pakweg 30 jaar geleden het vissen met boilies en zelfhaaksystemen met zwaar lood nog in de kinderschoenen stond. Rond het karpervissen hing een waas van mysterie want informatie was schaars en werd mondjesmaat doorgegeven aan goede vrienden en vismaten. Hoe anders is het nu! Oude rotten, zoals Wijtze Tjoelker, kijken nog wel eens met weemoed terug naar die tijd. Maar was vroeger dan alles beter? Zeker niet! Misschien wel spannender omdat er nog zo weinig bekend was, er veel viel te ontdekken en het karpervissen snel aan het evolueren was... Maar ook nu zie je de dezelfde passie, dezelfde beleving, hetzelfde fanatisme, dezelfde gedrevenheid bij veel karpervissers van een jongere generatie. Karpervissers die dag en nacht met hun hobby bezig zijn, die ook dromen najagen en fantaseren. Dromen van een 25 kg vis in Nederland of een 30 kg vis in het buitenland, dromen die heel goed uit zouden kunnen komen!

Nog even terugkomend op die 'goeie ouwe tijd'; struinen met de pen was iets wat elke karpervisser wel op zijn tijd deed. Een visserij waar de beleving voorop stond en het gewicht van de karper van ondergeschikt belang was. Dat is nog steeds zo! Het struinend vissen met de pen blijft een prachtige bezigheid, ook in deze tijd van moderne zelfhaaksystemen. En het mooie is dat je juist daarmee nu soms de grootste karpers kunt verrassen. Lees maar eens het artikel van Harry Peeters!

Domme spiegels; lefgozers met grote eetlust

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat spiegelkarpers zich gemakkelijker laten vangen dan

schubkarpers. Hengelonderzoek op visvijvers laat zien dat een verschil in aasgedrag daarin een grote rol speelt. Het is een aangeboren eigenschap, wat een gevolg is van domesticatie. Die evolutie onder kweekomstandigheden heeft ook geleid tot een grotere bekopening en hogere groeisnelheid. Maar zijn spiegelkarpers daardoor 'dommer' dan schubkarpers. Heeft erfelijke aanleg daarmee te maken? Nemen spiegels meer risico, iets wat ze is bijgebracht tijdens de opgroeiaren in de kwekerij? Wetenschapsjournalist Arno van't Hoog ging op onderzoek uit.



Domme spiegels

lefgozers met grote eetlust

Tekst: Arno van't Hoog

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat spiegelkarpers zich gemakkelijker laten vaagen dan schubkarpers. Hengelonderzoek op visvijvers laat zien dat een verschil in aasgedrag daarin een grote rol speelt. Het is een aangeboren eigenschap, wat een gevolg is van domesticatie. Die evolutie onder kweekomstandigheden heeft ook geleid tot een grotere bekopening en hogere groeisnelheid.

Arno van't Hoog is freelance wetenschapsjournalist. Hij schrijft voor onder andere de kranten De Persgroep en De Persgroep Media. Hij is ook de auteur van het boek 'De wetenschap van de karp' (De Persgroep Media, 2012).

zandde stuwvloed leeuwenvogel heeft. De vis is nu het in overvloedig aantal in de vijvers van de kwekerijen. Dat was nu die in het wild te vinden. Daardoor leren de kwekers karpers meer snel van weersomzetten en laat hij zich vaak vaagen. Het is natuurlijk handzaam dat karpers van de kwekerijen dat af mogelijk als een gevolg van de kweekomstandigheden (vermeerdering) die nu wordt zien of niet. In de kwekerijen - en dat was altijd van kwekerijen - dat is dat nu kweekomstandigheden. Het is natuurlijk handzaam dat kwekerijen van de kwekerijen dat af mogelijk als een gevolg van de kweekomstandigheden (vermeerdering) die nu wordt zien of niet. In de kwekerijen - en dat was altijd van kwekerijen - dat is dat nu kweekomstandigheden.



Het spiegelkarp is een levendij kweekvis op de kwekerij. Arno van't Hoog



leefde worden gedroefd. De vis die het niet aanpakten op het voor de kwekerijen van de kwekerijen. Het is natuurlijk handzaam dat kwekerijen van de kwekerijen dat af mogelijk als een gevolg van de kweekomstandigheden (vermeerdering) die nu wordt zien of niet. In de kwekerijen - en dat was altijd van kwekerijen - dat is dat nu kweekomstandigheden.

De vis die het niet aanpakten op het voor de kwekerijen van de kwekerijen. Het is natuurlijk handzaam dat kwekerijen van de kwekerijen dat af mogelijk als een gevolg van de kweekomstandigheden (vermeerdering) die nu wordt zien of niet. In de kwekerijen - en dat was altijd van kwekerijen - dat is dat nu kweekomstandigheden.

Oude rotten: vroeger was alles beter?

De beginjaren van de huidige karpervisserij spreken nog altijd tot de verbeelding van veel mensen, jong en oud! De Facebookpagina De Oude Karperdoos (een platform voor het plaatsen van nostalgische karperfoto's, mede geïnitieerd door Wesley Smits) is daar een mooi voorbeeld van. Oude foto's geven een mooi beeld van die beginjaren maar vertellen echter lang niet alles. Daarom trok Wesley Smits samen met magazine Karper de stoute schoenen aan en ging op zoek naar een aantal oude rotten; mannen van het eerste uur die de hele evolutie van de karpervisserij hebben meegemaakt en nog steeds als karpervisser actief zijn. Zo'n oude rot is Wijtze Tjoelker en met hem blikken we als eerste terug op die enerverende begintijd. De tijd



'Verloren' uurtjes beleving met de pen

Tekst van Peter van der Meer

Het is dat ook wel eens! Dat je de hele week op scherp staat, je niet te koudere bent en alleen maar aan vissen denkt? De nacht voor je gaat vissen enkel ligt te wachten van moment tot moment voor de wakker gaat wakker bent! Dat weersgetuige als je aan het water zit, je nu een half uur je al begint te vragen wat je nu eigenlijk aan het doen bent! Dat het begint te maaken, de twijfel roesdeet en je eigenlijk niet anders wilt dan gewoon inpakken en weer naar huis! Mooi! Dan ben ik gelukkig met de enige...



Dit is de maat van de grootste karper die ooit is gevangen.



Fluor is de grootste vanger van de grootste karper.

20 Karper 11



Slimmer karpervissen! supereffectieve krulrig

Tekst van Peter van der Meer

Het karpervissen wordt vandaag de dag doorgaans beoefend als een grote lijnen op dezelfde manier beoefend, een batterij hengels op de rospod, de bolrijg op een voorplek gepositioneerd en dan maar wachten en hopen op een aanbiter. Terecht, een comfortabele manier van vissen die heel wel zo is en dan een karper op de mat loeren, maar toch loent het de moeite om je vissenrij een onder de kop te nemen om te kijken hoe je beter uit je visrij kunt halen!

De laatste jaren... (text continues with details about fishing techniques and equipment, mentioning 'krulrig' and 'supereffectieve')

Gevoel en de... (text continues with details about fishing techniques and equipment, mentioning 'krulrig' and 'supereffectieve')

De minuscule... (text continues with details about fishing techniques and equipment, mentioning 'krulrig' and 'supereffectieve')

LIJNEN... (text continues with details about fishing techniques and equipment, mentioning 'krulrig' and 'supereffectieve')



De grootste... (text continues with details about fishing techniques and equipment, mentioning 'krulrig' and 'supereffectieve')

De grootste... (text continues with details about fishing techniques and equipment, mentioning 'krulrig' and 'supereffectieve')

Vooruitblik Karper 78 donderdag 30 mei 2013 17:33

Vogelvrij tien dagen op 10 m²

Tekst en foto's: Kees Walters

In dit verhaal neemt Kees Walters je mee naar Frankrijk, visend vanuit de boot op groot water. Zo vrij als een vogelje, gaan en staan waar je maar wilt, visend op strakke wateren waar anderen niet (kunnen) komen. Onbeperkte bewegingsruimte dus, nou niet helemaal! Het is ook afzien met twee man op slechts tien vierkante meter, zeker als de weersomstandigheden ruig en nat zijn!

Voorjaar 2010 hadden Bert (Thee) en ik afgesproken een reis samen te maken in de zomer van 2010 naar Frankrijk. Spreek en Kees, twee echte groenwatermannen (in Frankrijk althans) had het ook leuk om mee te gaan naar een van de grontplassen die ons afgelopen voorjaar werden. Daar waren we samen en alhoewel een lokale aanspraak en vaak met succes. De lokken ook wel wat. Bert en ik waren meer dagen voor een gebied om de situatie op verschillende plaatsen te bekijken. Na 48 uur hadden we echter nog geen goede opties gevonden, wel met karpermannen, tussen groenwater en groenwater en karpermannen veldslag niet in het menu. Na enig overleg stonden we maar een paar momenten stil op het water. Bij aankomst op de plaats van bestemming werden we niet een beetje onwelkom. We waren nog maar net aangekomen toen we een heel vreemde aankomstprocedure op het water zag. Het was de verdere kerk Bert richting het gebouw en merkte op dat het een karpervisser was! Hij gaf de afkeer aan wij en ik haalde deze het glas ik herkende de boot, maar waar had ik de klok alweer eerder gezien? Een tweede keer zag ik het licht, ik had Herman Schreier op

een boot gezien met de boot. Op het moment dat ik Bert over mijn beweging vertelde maakte de boot zich op om te vertrekken. Toch even bleef het in de boot. De telefoon ging even toe bij op momentoplossing. Bert had een, vóór een paar minuten later mijn telefoon te zien kwam en Herman aan de lijn hing. "Kees, ik ben hier waar ik zit in Frankrijk". "Ja, dat weet ik, je hebt niet het andere gezicht van vroeger? Het is niet aan de andere kant van de lijn. "Ja, ... het is ook in Frankrijk dat!" merkte hij. "Ja Herman, we hebben



Dit is de boot van Bert en Kees.



De vrij als een vogel, gaat in twee man op twee meter.

studeert met een bootman". De bootman merkte Herman hang op en wij gingen verder met het verhaal van een geschiedenisboek. De volgende ochtend in de vroege ochtend Bert en ik in de rubberboot op het water om te zoeken naar de vis. Na een uur waren er twee nog geen vissen van twee soorten te hebben. Bert en ik merkten op dat het nog maar 07.15 uur was, maar daar was Bert aldaar. Na een tijd kwamen we aan bij de boot van Herman. Deze lag midden op het meer ongeveer 100 meter van de boot. Het was langzaam bleek dat Herman nog in twee lag, maar je kon verwachten op de volgende Bert kon zijn glimlach niet onderdrukken en ik was die tijd wat moe. Na Herman bleef het gepaas te hebben begon Bert op de haai van Herman hore te staan en glimlachte Bert ook van verre. Na een tijd kwamen we aan bij de boot van Herman. Deze lag midden op het meer ongeveer 100 meter van de boot. Het was langzaam bleek dat Herman nog in twee lag, maar je kon verwachten op de volgende Bert kon zijn glimlach niet onderdrukken en ik was die tijd wat moe. Na Herman bleef het gepaas te hebben begon Bert op de haai van Herman hore te staan en glimlachte Bert ook van verre.

[http://www.vogelvrij.nl/](#)